

Det feministiska vi:et, förändring och feministisk aktivism idag.

Mia Liinason och Marta Cuesta

Abstract till g14, nationell genusforskarkonferens, Umeå 2014

Denna presentation baseras på reflexioner omkring det feministiska kollektivet - vi:et – utifrån ett pågående forskningsprojekt om feministisk aktivism i Sverige. Sedan projektets start hösten 2012 har vi följt fem aktivistiska grupper och samtalat med många aktiva feminister omkring deras syn på feministisk kamp, motstånd och förändring. En fråga som har återkommit för oss under projektets gång är frågan om förändring: vart riktar dessa grupper sitt arbete och var sker förändringen? I denna presentation vill vi ägna oss åt en djup reflektion omkring denna fråga, som ytterst handlar om individens relation till det sociala kollektivet och det sociala kollektivets relation till individen. Mer sociologiskt uttryckt handlar det om aktivismens plats i feminismen som social rörelse.

Den kris som sociala rörelser har genomgått under de senaste decennierna – vilket bland annat beskrivs ha att göra med nyliberalismens framfart, vänsterns splittring och postmodernismens ifrågasättande av fasta, universella kategorier – avspeglas delvis i den till synes lösa förankringen hos de grupper vi följer av föreställningen om kollektivet. Men det är inte bara i frågan om **kollektiv identifikation** som aktivismen skiljer sig från tidigare sociala rörelser, utan även i frågor om dess **arbetssätt** och den feministiska aktivismen idag beskrivs som en **individualiserad** och **momentan** kamp. På vilket sätt är den feministiska aktivismen idag en kollektiv handling? Vilka kopplingar upprättar den feministiska aktivismen till det sociala kollektivet?

I den här presentationen vill vi ägna oss åt en djup reflektion kring dessa frågor, genom att med utgångspunkt i vårt material fundera kring det feministiska ”vi:et” så som det konstrueras i feministisk aktivism idag. Är det ett ”vi” som länkas på strukturell, individuell eller organisatorisk nivå? Och vad har detta för betydelse för feminismens förmåga att uppnå social förändring?